

LIED 289

Noorsche melodie.

1. Ik voel de win - den Gods van - daag;
 van - daag hijsch ik het zeil.
 Ge - ha - vend is 't en zwaar van schuim,
 maar 'k hijsch 't en hoop op heil!
 Want Chris - tus zelf, als stil - le gast
 reist in mijn sloop - je mee.
 Op Zijn be - vel durf 'k uit te gaan
 op wil - de, hoo - ge zee!

2. De tranen, die ik heb geweend,
 zijn door Gods wind gedroogd;
 ik denk niet meer aan wat voorheen
 vergeefs ik heb gepoogd.
 Maar met vernieuwde levensmoed
 neem ik een vast besluit:
 ik voel de winden Gods vandaag
 en zeil de haven uit!

3. O, laat mij nooit vergeten Heer
 hoe Gij Uw liefde toont
 Doe mij bedenken, hoe Gij wreed
 met doornen werd gekroond.
 En, wijze Loods, als ik het waag
 en weer mijn zeilen hijsch,
 nu 'k voel de winden Gods vandaag
 leid Gij mij op mijn reis!