

Als je overmorgen oud bent

Jules de Corte

Verse

Intro

1.

Als je overmorgen oud bent
 Wie zal er dan bij je blijven
 Om je pijntjes weg te wrijven
 En je zorgjes weg te doen
 En niet al te erg kijken
 Als je weer praat over toen

2.

Als je overmorgen oud bent
 Wie zal je dan moed inspreken
 En wie helpt je oversteken
 Als het niet alleen meer gaat
 En wie zal de stilte breken
 Die als ijs rondom je staat

3.

Als je overmorgen oud bent
 Wie zal dan je bed opmaken
 En wie doet je kleine zaken
 En wie zorgt er voor je brood
 En wie zal er voor je waken
 Op de avond voor je dood

4.

Als je overmorgen oud bent
 Zo oud dat je oren tuiten
 Wie zal je neus dan snuiten
 En wie helpt je op te staan
 En wie zal je ogen sluiten
 Als ze niet vanzelf dicht gaan