

Wie

("X Colpa Di Chi?")

Tekst en muziek: Zucchero Fornaciari
Ned. tekst: Han Kooreneef/Leo Driessen/John Ewbank

♩ = 123

Intro



E A E A E A

L.H.

Couplet



E A E A E A

Waar ter we-reld— is er nog geen hon-ger of el-len-de.

E A E A E A

Je kan bij-na ner-gens ko-men of het is ge-woon een gro-te

E A E A E D

ben-de. De o-zon-laag wordt dun-ner, de

A D B7 E B7 E

zee is aan het stij-gen. De tol van de ver-nieu-wing hangt on-zicht-baar in de lucht. Zeg mij maar

Refrein

E A E A E A

Wie, wie, wie, wie, wie heeft het ge-da-an? Wijs nou niet di-rect een an-der als de

E A E A E A

schul-di-ge aan. — Wie, wie, wie, wie, wie heeft het ge-da-an? Heeft er

E A C D A

ie-mand nog het recht om vrij-uit te gaan Nee —
Ja —

1. E A

E A E A E A

Bridge

2. E D/E A/E D/E A

De ka-bouters en de paas-haas, zij heb - ben een a - li - bi.

E D/E A/E D/E A

Re - pelsteeltje en de Kerst-man, zij wa - ren het ze - ker niet!

Bij herh.: Bridge 2x spelen
 al 
 dan Outro

Outro

Couplet 2
 Dreigend langzaam wordt de atmosfeer een beetje warmer
 De rijken alsmaar rijker en de armen alsmaar armer.
 We blijven investeren in vernietigende wapens,
 't Gaat nog altijd prima met de wapenindustrie.

Couplet 3
 Is er iemand die een antwoord heeft op al mijn vragen.
 Denk eens even wie er straks de lasten moeten dragen.
 Gaan we onverstoord door en kan het ons niet schelen.
 En lachen we problemen weg alsof ze niet bestaan.

Bridge
 De kabouters en de paashaas, zij hebben een alibi.
 Repelsteeltje en de Kerstman, zij waren het zeker niet.
 De zeven geitjes en Klein Duimpje, zij hebben een alibi.
 De Zwarte Ridder en Sneeuwwitje, zij waren het zeker niet.