

Onbewoonbaar verklaard

Tekst: Han Kooreneef
Muziek: John Ewbank

♩ = 64



D/F#



D/F#



D/F#

Em7

A/C#

G ^{8va} D Em7 D/F# A/C# D A7/E F#/A#

Ik loop op de ru - i - ne, van mijn ge-voel voor jou. Wat

Bm D/A G D Em7 D/F#

nu al-leen nog puin is — was ooit een groot ge-bouw. En zelfs de fun-da-menten van

A/C# D A7/E F#/A# Bm D/A G

wat hier heeft ge-staan, zijn na wat mooi-e len-tes al min of meer ver-gaan.

A/C# A D B/D# Em C#7 F#m

Zo ver-lo-ren we de ka-mers van ons ei-gen lucht-kas-teel. Zelf ge-sloopt met gro-te ha-mers en nu

G Asus4 A D D/C#

is er niets meer heel. Is dit het huis waar we kus-ten, waar we

Bm Bm/A Em7 Bm7

feest - ten en rust - ten? Is dit de plek waar we vree - òn en zo - veel

Em7 D/F# A D D/C# Bm Gmaj7 D

mooie din-gen de-den? Ik mis het trap-je naar de ster-ren en de gro-te o-pen haard. Het

Em7 G Em7 A7sus4 A7 Instr. D Em7 D/F#

huis van on - ze lief - de is on - be-woon-baar ver - klaard.

A/C# D Gadd2 D/F# Em7 A/C# G A7 D

rit. *Sua,*